

DSE supporters sinds?: 2002

Waarom DSE?: "Ons Ellen wilde als keepster van v.v. Schijf een stapje hoger op en ging toen naar DSE".

Mooiste voetbalmoment in al die tijd?: "De ommekeer in de competitie (seizoen 2011-2012) in de uitwedstrijd bij Desk, waar Majorie 3 geweldige doelpunten maakte en uiteindelijk DSE met het kampioenschap aan de haal ging".

Leukste anekdote?: "Het teamuitje naar de Biesbosch. Toos had gezegd dat ze niet mee wilde in de kano dus die zou alle waardevolle spullen bij zich houden. Tot ze besloot het laatste stukje toch "ffkes" te proberen. Samen met Wilma (van der Smissen) en Ellen hadden zij nog geen 10 meter geroeid en lag de kano al om. Alle drie kopje onder. Wilma's oorbellen hingen in Elens BH, Toos was één schoen kwijt, twee telefoons zeiden alleen nog maar blubblub en het geld heeft een paar dagen aan de waslijn gehangen. Uiteindelijk veilig aan wal gekomen met een natte broek... en niet alleen van de frisse duik!"

Beste voetbalster in al die tijd?: "Markou Jacobs".

Voorspelling voor dit seizoen?: "3e plaats".

Verder nog iets wat wij echt van jullie moeten weten?: "Jullie weten al genoeg van de Koevoetskes".

## DE 12e MAN/VROUW DE KOEVOETSKES

