
Een aantal vragen aan Heidi over keepers.. Is het echt een raar volkje? En waarom is ze ooit begonnen met keepen?

Keepers zijn in mijn ogen geen raar volkje maar zij nemen natuurlijk wel een aparte plaats in in het team. Ze trainen vaak (deels) apart, beleven een wedstrijd voor het grootste gedeelte alleen, moeten vaak in hun eentje juichen als een teamgenoot scoort en dit door iedereen wordt gevierd. Maar aan de andere kant maken keepers echt wel deel uit van het team. Het is in mijn ogen belangrijk dat een keeper het vertrouwen heeft van haar speelsters en zich ook echt teamgenoot voelt. Hierbij wil ik mijn teamgenoten van dames 1 een groot compliment maken. Ik maak pas sinds begin augustus deel uit van dit team maar voel me meer dan welkom en voel ook echt dat het team vertrouwen in mij heeft, dat is erg fijn!

Toen ik op 7 jarige leeftijd bij DSE begon waren er geen meisjesteams dus werd ik ingedeeld bij de jongens. Ben daar niet begonnen als keepster maar heb heel wat jaren gevoetbald, zowel bij de jongens als later bij de dames. Keepen deed ik wel eens op de training, voor de lol, maar ik ben pas voor vast in het doel beland toen we op een gegeven moment bij de dames geen keepster hadden. In die jaren kwam ik er ook achter dat keepen heel erg leuk kan zijn. In 1999 ben ik gestopt bij DSE en ik heb eigenlijk tijden lang gedacht dat dit een definitieve punt was achter mijn actieve (veld)voetbalcarrière. Maar ... het DSE-bloed kruip toch waar het niet gaan kan en dat resulteerde in augustus in een terugkomst op het "oude vertrouwde" DSE terrein. In eerste instantie als twee keepster achter Frieda maar door een blessure aan haar kant sta ik dit seizoen al aardig wat wedstrijdje onder de lat.

Spannend, nadat ik zoveel jaar er tussen uit ben geweest om op nieuw te keepen en dan nog wel in de hoofdklasse! Echt genieten om deel uit te maken van zo'n fantastisch team, zulke goede voetbalsters en zo'n geweldige sfeer. En als je dan ook nog eens je steentje kunt bijdragen aan een overwinning zoals in de thuiswedstrijd tegen Eindhoven, dan is dat helemaal gaaf. Een doorgebroken speelster van Eindhoven komt alleen op mij af, ik kom uit en houd de bal tegen met mijn knie. Vervolgens maken wij uit de tegenaanval de 1-0. Deze wedstrijd is natuurlijk nog niet zo lang geleden maar dat zijn wel reddingen die je bijblijven.

Ik heb 20 jaar lang bij DSE gevoetbald en in die tijd heb ik enorm veel mooie voetbalmomenten meegemaakt waaronder kampioenschappen en bekerwedstrijden tegen geweldige tegenstanders. Ook alle dingen daarnaast maakten mijn DSE tijd een enorm leuke tijd: jeugd kampen, reizen naar Buchel, toernooien, teamuitjes. Deze mooie herinneringen worden dit seizoen vast aangevuld met nieuwe mooie momenten. Bij de DSE dames is het belangrijk om met het team een goede prestatie in het veld neer te zetten maar ook belangrijk is het plezier in het veld en ook bij allerlei activiteiten daarnaast. Dat maakt het zo leuk om bij "de enige club in Brabant" te spelen!!

**HEIDI
V.D.
BEMPT**



**Hope Solo (Goalie USA):
"Heidi is mijn grote voorbeeld..."**

